



2

DUA ETTİĞİNİZDE TANRI'NIN ÖNÜNE DOĞRU ŞEKİLDE ÇIKIN

Hiç çocukların oynarken kavga ettiklerini
duydunuz mu?

“Onu bana ver, şimdi!”

“Neden?”

“Cünkü onu istiyorum!”

Ve böylece tartışmaya devam ederler. Birisinden arzuladıkları bir şey isterken, karşılarındakiyle nasıl konuşacaklarını henüz öğrenememişlerdir.

Bazı insanlar dua ettiklerinde bu çocuklar gibi davranırlar. Ama biz dua ettiğimizde, Tanrı'nın bizi işittiğini bilerek, O'nu doğru şekilde yaklaşmalıyız.

Bu bölümde Tanrı'ya, hak ettiği saygı ve onuru gösteren bir tutumla nasıl yaklaşabileceğinizi öğreneceksiniz. Kutsal Kitap'ın nasıl, ne zaman ve nerede dua edileceği konularında öğrettiklerini inceleyeceksiniz. Öğrendiğiniz şeyler göksel Babanız' la konuşurken size güven

verecektir.

Bu bölümde . . .

- Doğru Dua Biçimi Nedir?
- Dua Ederken Nasıl Bir Tutum

Takınmalıyız?

- Nerede?
- Hangi Konumda?
- Hangi Kalıpta?

DOĞRU DUA BİÇİMİ NEDİR?

Bazı insanlar, *“Nasıl dua ettiğimiz gerçekten önemli mi?”* diye sorarlar. *“Bütün dinler Tanrı’ya götürmüyor mu?”* İsa şöyle dedi:

Yuhanna 14:6

“Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim

*aracılığım olmadan Baba'ya kimse
gelemez.”*

Böylece Tanrı'ya İsa aracılığıyla, O'nun bizim için yapmış olduğu işi temel alarak yaklaşırız. İsa, kendisine inanan ve onun ismiyle dua edenlere şöyle der:

Yuhanna 14:13

“Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.”

İbraniler 10:19

“Bu nedenle, ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde... kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır.”

İbraniler 4:14-16

“Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça

*benimsediđimiz inanca sımsıkı sarılalım.
Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize
yakınlık duyamayan biri deđildir; tersine, her
alanda bizim gibi denenmiř, ama gnah
iřlememiřtir. Onun iin Tanrı'nın ltuf
tahtına cesaretle yaklařalım; yle ki, yardım
gereksindiđimizde merhamet grelim ve
ltuf bulalım.”*

Dualarınızda, “İsa'nın adıyla” derken
ařađıdakilerden hangisini demek
istiyorsunuz?

[] Kendi iyiliđimden tr deđil, İsa'nın beni
Tanrı'nın ocuđu yaptıđı iin bu ifadeyi
kullanıyorum.

[] Aslında bu szlerin ne anlama geldiđini
bilmiyorum, sadece alışkanlıktan

söylüyorum.

[] İsa'nın bana vaat etmiş olduđu şeyi istemeye ve almaya geldim.

[] Ben İsa'ya aitim ve O'ndan bana yardım etmesini istiyorum.

[] Bu, İsa'nın isteyebileceđi bir şeydir. O'nun davasını ileri götürecek ve O'nu hoşnut edecektir, bu yüzden O'nun uğruna, O'nun adıyla istiyorum.

[] Bu sözler, dualarımızın işitilmesini sağlaması gereken sihirli bir formül gibidir.

[] Başkahin'im İsa, lütfen Baba'yı rica et, çünkü bu senin adında.

[] Bu şekilde dua ediyorum, çünkü İsa bize böyle dua etmemizi söylemiştir. Sözlerin ne

anlama geldiđini gerekten de bilmiyorum.

DUA EDERKEN NASIL BİR TUTUM TAKINMALIYIZ?

Saygı, Sevin, Minnetarlık, Güven

Tanrı'nın kim olduđu, O'nun iyiliđini, sevgisini ve gücünü düşünmek, O'na dođru tutumlarla yaklaşmamızı kolaylaştırır.

Rabbimiz ve Yaraticımız'a saygı ve teslimiyet içinde, bize söylediđi her şeyi yapmaya hazır olarak; sevin, minnetarlık ve güvenle yaklaşırız. Tanrı bizi sevdiđi, bize ihtiyacımız olan şeyleri vermeyi vaat ettiđi için, bizi işitip dualarımızı yanıtlayacađını biliyoruz. İsa bizlere dua hakkında şöyle dedi:

Luka 11:9

*“Dileyin, size verilecek; arayın bulacaksınız;
kayıyı çalın, size açılacaktır.”*

Gerçekten dua edip Tanrı'nın bizimle konuştuğunu işittiğimizde, bu deneyimden, Tanrı'nın bizi işittiğini ve duayı yanıtladığını öğreniriz. Bu, bizim imanımızı güçlendirir. Bazen sabırla beklememiz gerekir, ama vereceği yanıt için Tanrı'ya güvenebilir ve teşekkür edebiliriz.

Tanrı'nın kimseyi kayırmadığını da hatırlayın. Tanrı herkesi sever ve hepimizi sevinçle karşılar. Elçi Petrus bunu kendi deneyimleriyle öğrendi ve şöyle dedi:

Elçilerin İşleri 10:34-35

“Tanrı'nın insanlar arasında ayırım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve

*dođru olanı yapan kiřiye, ulusuna
bakmaksızın kabul ettiđini gerekten
anlıyorum."*

Alakgönüllülüđü ve Tövbe

İsa bir keresinde, dua konusundaki dođru
ve yanlış tutumlara örnek vermek için iki
adam hakkındaki řu hikâyeyi anlattı:

Luka 18:10-14

*"Biri Ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kiři dua
etmek üzere tapınađa çıktı. Ferisi ayakta
kendi kendine řöyle dua etti: 'Tanrım, öbür
insanlara –soygunculara, hak yiyenlere,
zina edenlere – ya da řu vergi görevlisine
benzemediđim için sana řükrederim.
Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün
kazancımın ondalıđını veriyorum'*

Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu, ancak göğsünü döverek, ‘Tanrım, ben günahkâra merhamet et’ diyordu.

Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir.”

Gurur ve insanları eleştiren bir tutum takınmak günahdır. Bu günah bizleri Tanrı'nın huzurundan ve bereketlerinden ayırır. Ferisi, kapıyı kendi yüzüne kapatıyordu. Ama tövbe (yaptığımız yanlıştan ötürü pişman olmak ve yanlış olan her şeyi bırakmayı istemek), bağışlanma ve Tanrı'nın bereketlerini almamız için kapıyı

açar. Alçakgönüllülük gururun tam tersidir. Vergi görevlisi, günahkâr olduğunu biliyordu ve bunu kabul etmişti. Tanrı' nın bereketlerini hak etmediğini biliyordu (hiçbirimiz hak etmiyoruz!), ama Tanrı'ya, merhamet isteyerek yaklaştı. Tanrı da onu bağışladı.

Başka İnsanları Bağışlamak ve Sevmek

Nefret, içerleme ve bize karşı yanlış yapanları bağışlamayı reddetmek, duada Tanrı'yla aramızdaki kapıyı kapatacaktır. İsa şöyle dedi:

Matta 6:14-15

“Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını

bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.”

Eğer biz başka birisine yanlış bir şey yapmışsak, İsa durumu düzeltmemiz ve Tanrı'dan bağışlanmayı dilememiz gerektiğini öğretir. Evimizde, işyerimizde ya da her nerede olursak olalım, diğer insanlara sevgiyle ve nezaketle davranmaya dikkat etmeliyiz. Sert tutumlar duayı engeller.

Matta 5:23-24

“Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun.”

Genç bir Perulu öğretmen olan Estella, Tanrı'nın kendisini Kutsal Ruh'la doldurması için dua ediyordu. Dua ederken Tanrı ona, birisine hınç duyduğunu hatırlattı. *“Ya Rab, onu bağışlıyorum. Ona karşı içimde barındırdığım hınç için lütfen beni bağışla. Yarın ona bir mektup yazıp beni bağışlamasını isteyeceğim”* diye dua etti. Birdenbire Estella'nın içini derin bir sevinç ve huzur doldurdu. Tanrı, duasını yanıtlayıp O'nu Ruhu'yla doldururken o da Tanrı'ya şükretti.

İçtenlik ve Gerçeklik

Dua ederken söylediğiniz sözcükleri yüreğinizden gelerek söyleyin. Sık sık, ne söylediğimizi düşünmeden dua ederiz. İsa

bu konuda pek çok şey söylemiştir.

NEREDE?

İlk önce, Tanrı'nın her yerde olduğunu hatırlayın; bu yüzden her nerede olursak olalım, Tanrı bizi işitecek ve yanıtlayacaktır. Ancak Kutsal Kitap'ta, topluca dua etmek için özel yerler olduğunu öğreniyoruz. Kiliselerimizde Tanrı'nın O'nunla bir arada olmak için gittiğimiz evi olarak Tanrı'ya adanmıştır.

Markos 11:17

“Evime, bütün ulusların dua evi denecek’ diye yazılmamış mı?”

İsa insanlara dua edilecek yerin, takınılacak tutum kadar önemli olmadığını bildirdi. Kendi kendimize sessizce dua ettiğimizde

bu ilkeyi izleriz, ama Tanrı'yla düzenli olarak bir araya geldiğimiz bir yer olması iyidir.

Burada dua ederken düşünebilir ve

Tanrı'nın sesini sessizce dinleyebiliriz.

Matta 6:6

“Siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapıları gören Babanız sizi ödüllendirecektir.”

Tanrı Kutsal Kitap'ta bizlere başkalarıyla birliktede dua etmemiz gerektiğini söyler.

Bunu, sizin dua ortağınız olmaya razı olan bir arkadaşınızla yapabilirsiniz. Mümkünse de ailenizle birlikte dua etmelisiniz. Birçok yerde, dua grupları insanların evlerinde ya da başka rahat yerlerde bir araya gelirler.

Elçilerin İşleri Kitabı'nda böyle bir grubu –
nehirin kenarında toplanan bir kadınlar
grubunu – görüyoruz. Tabii ki, Tanrı'nın
evinde diğer inanlılarla bir araya
geldiğinizde onlarla birlikte dua etmek için
özel bir fırsatınız olur.

Dua

Yalnız

Bir arkadaşla

Ailenizle

Bir dua grubuyla

İmanlılar topluluğuyla

Her neredesiniz

HANGİ KONUMDA?

Kutsal Kitap'ta, insanların saygılarını
göstermek için dua ederken ayağa

kalktıklarını görüyoruz. Bazen saygılarını, teslimiyetlerini ve buyruklarına itaat etmeye isteklerini göstermek için bir kralın önünde olduğu gibi, diz çöktüler. Mezmur yazar geceleyin yatağında dua ettiğini söyler.

Kutsal Kitap'ta, Davut'un "Rab'bin önünde oturduğunu" ve Pentikost Günü, Kutsal Ruh kendilerini doldurduğunda inanlının oturduğunu okuyoruz. Eğer uzun zaman dua ediyorsak, ne kadar rahatsız olduğumuz yerine, Tanrı'yı düşünebilmemiz için rahat ve gevşemiş olmak önemlidir.

Ancak bazen dua ederken uyanık kalmak için ayağa kalkmayı ve yürümeyi isteyebiliriz.

Bazıları, dikkatlerini dağıtmamak için dua

ederken gözlerini kapatırlar. Bazıları da İsa gibi gözlerini göğe çevirerek dua ederler. Bazen başımızı öne eğer, ellerimizi birbirine kavuştururuz. Bazen birlikte dua ettiğimiz kişinin elini tutarak, aynı görüşte olduğumuzu gösteririz. Bazen Kutsal Kitap'ın yazıldığı dönemdeki insanların yaptığı gibi, ellerimizi şükran içinde Tanrı'ya uzatır ya da yanıtı ellerimize almak istercesine uzatırız. Ellerimizi İsa gibi, iyileştirmek, cesaret vermek, o kişiyi ruhsal bir göreve atamak üzere, İsa'nın adıyla, kendisi için dua etmekte olduğumuz kişinin üzerine koyabiliriz.

Mezmur 95:6

“Gelin, tapınalım, eğilelim, bizi yaratan

RAB'bin önünde diz çökelim.”

HANGİ KALIPTA?

İsa bizlere dua hakkında harikulade öğretilerin yanı sıra, en iyi kalıbı da vermiştir. Bizler bu kalıba, “Rab’bin Duası” adını veriyoruz. Bunu iki şekilde kullanıyoruz: 1) Ezberleyip tekrarladığımız bir dua olarak, 2) diğer dualar için bir kalıp olarak.

Matta 6:9-13

“Bunun için siz şöyle dua edin:

Göklerdeki Babamız,

Adın kutsal kılınsın.

Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de

Senin istediğin olsun.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri

bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme.

Bizi kötü olandan kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek şenindir! Amin.”

Bu şekilde, duamıza Tanrı'nın kim olduğunu kabul eden ve O'nun yeryüzündeki kusursuz egemenliğini kuracağı zamanı bekleyen bir şekilde başlar ve bitiririz. Amin sözcüğü, “öyle olsun” anlamına gelir.

Bu çok güzel dua modelinde İsa bizlere

“göklerdeki Babamız'a” dua etmemizi

söyler. Dua ettiğimiz kişi Tanrı'dır. O'nun

çocukları olarak O'nunla gereksinimlerimiz hakkında konuşmaya güven içinde geliriz. Saygılı bir şekilde, O'nun adının onurlandırılması – bizler ve diğerlerinin O'nu onurlandırmamız – için dua ederek O'na yaklaşıyoruz.

Her durumda dua etmemiz gereken en önemli konulardan biri, Tanrı'nın isteğinin gerçekleşmesi, Tanrı'nın kendisinin, en iyi olduğunu bildiği şeyi yapmasıdır. Tanrı bizlere ne için dua etmemiz gerektiğini, kendisinin ne yapmak istediğini bildirecektir. Ailemiz, ulusumuz, Rab İsa Mesih'in kilisesi ve en iyi şeyler için O'nun isteğine göre dua ederken O'nunla işbirliği yapmış oluruz.

Göksel Babamız bizleri sever. Bize

yiyeceğimizi sağlayabilmemiz için iş,
çalışmamız için güç ve sağlık, bilgelik,
doğru ilişkiler, barınak ve giyecek gibi
günlük gereksinimlerimizi verir – Tanrı
bizlere bunları kendisinden istememizi
söyler.

Tanrı'ya, yaptığımız hataları bağışlaması
için dua etmeliyiz. Buna, bir insana karşı
hissettiğimiz kötü hisler de dahildir. Bu aynı
zamanda, yanlış olan şeyleri yapmayı
bırakmamız anlamına da gelir. Tanrı'dan
hatalarımız ve başarısızlıklarımızdan ötürü
bizi bağışlamasını istemenin yanı sıra,
doğru olanı yapmamız için de bize yardım
etmesini isteriz.

Tanrı'ya bize yol göstermesi, yardım etmesi

ve kendimizi ayartılmaya teslim etmemize izin vermemesi için dua ederiz. Ayartıcı, Kötü Olan, Tanrı'nın ve canlarımızın düşmanı olan Şeytan'ın gücünden korunmamız için de dua ederiz. Buna, kuşkular, korkular, yanlış tutumlar, hastalık, moral bozukluğu, Tanrı'nın isteğini yapmaktan alıkoyan herşeyden kurtarılma dahil olabilir.

Duamıza, Tanrı'nın yönetiminde olduğumuzu ve Tanrı'nın zafer sağlayacağını hatırlatarak son veririz. O'nun gücü bizim bütün ihtiyaçlarımız için yeterlidir. Bir gün bizler O'nu göreceğiz ve O'nun kusursuz krallığında sonsuza dek O'nunla birlikte yaşayacağız. Yücelik

sonsuzlara dek O'nündür, Amin!

~ ~ ~